



Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budget 2022 og omprioriteringspuljen

Det lokale MED ved Ballerup hjemmepleje er blevet præsenteret for en samlet oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2022 for Ballerup Kommune.

Lokal MED i Hjemmeplejen har nedenstående opmærksomhedspunkter og spørgsmål til de forskellige forslag som der ligger i oplægget.

Vedr. Ophør af forebyggende sundhedsindsatser til understøttelse af et arbejdsliv.

Vi forventer, at besparelserne vil have en konsekvens for borgernes helbred og trivsel, da vi formoder, at alle de medarbejdere, der er ansat til de forebyggende indsatser, er med til at gøre en forskel. Det skal derfor overvejes, hvilken betydning konsekvenserne ved dette, vil have.

Aktivcenter Ballerup.

Vi har ikke kendskab til, at nogle af Hjemmeplejens borgere benytter sig af Aktivcenter Ballerup. Vi ser, at der er andre tilbud, som borgerne kan benytte sig af som f.eks. ældresagens tilbud og bibliotekerne, i stedet for Aktivcenter Ballerup da målgruppen er friske, raske pensionister.

Dog skal man have for øje, at en lukning af Aktivcenter Ballerup vil kunne have en konsekvens i forhold til ensomhed hos nogle borgere.

Distriktsvis Café – plejecentre.

Vi kan se en mening med at lukke caféen på Rosenhaven plejecenter, da der er anden café på Lundehaven plejecenter, som ligger tæt på. Det kræver opmærksomhed på, at guide brugerne til at bruge anden café i stedet – dette er en opgave, som vi ser, at Hjemmeplejens personale godt kan deltage i. Det er positivt, at der er mulighed for at bevare caféen på Lundehaven plejecenter, da det ligger tæt på offentlige transportmuligheder.

Ophør af psykiatrisygeplejerske.

Denne stilling er pt. vakant.

Vi ser, at funktionen er meget vigtig i forhold til at sikre godt tværfagligt samarbejde, ved borgere med komplekse forløb. Ved borgere med store psykiske udfordringer, vil personalet i Hjemmeplejen mangle vigtig supervision og undervisning i at takle forskellige situationer, da denne viden ikke er hos personalet. Spørgsmålet er, hvor vi så kan hente råd og vejledning, da vi ikke selv har de specifikke psykiatrikompetencer i Hjemmeplejen. Dette punkt gælder ikke kun ved de ældre borgere, men også yngre borgere, der kan have misbrugsproblemer og en udad reagerende adfærd – her har psykiatrisygeplejersken tidligere hjulpet godt.

Ophør af støtte til at styrke fællesskaber.

Der har gennem tiden været rigtig mange forslag, idéer og tiltag, som fællesskabskoordinatoren har haft et samlet overblik over. Bl.a. har fællesskabskoordinatoren hjulpet os i Hjemmeplejen med input omkring Fællesskabspuljen, da hun kender til alle de forskellige tilbud. Hvis denne koordinatorfunktion spares væk, kan det få den konsekvens, at viden om diverse tiltag og tilbud mangler, så personale og borgere ikke kender til dem – og dermed ikke benytter tilbuddene, ligesom nogle tilbud risikerer at "leve deres eget liv" på forskelligvis, så det kun er en lille gruppe borgere, der får glæde af det.

Ophør af tilskud til ældreklubber på f.eks. plejecentre.

Vi ved, at en stor del af Hjemmeplejens borgere benytter sig af ældreklubberne, og glæder sig til de dage, hvor de skal derhen. Det giver dem et fællesskab, som de sætter stor pris på. Konsekvensen ved at spare disse ældreklubber væk kan være, at nogle borgere ikke længere ved, hvor de så kan gå hen. Det er en af de ting, vi ser, der er med til at forebygge ensomhed hos borgerne. Ligesom vi ser, at der vil være behov for, at have fokus på, hvordan denne ensomhed så kan forebygges i stedet for.

Reduktion af udgifter på de specialiserede voksenområde.

Ved en besparelse i udgifterne på dette område, ser vi, at det igen kan resultere i øget ensomhed hos borgerne, hvorfor der skal være fokus på, hvordan vi også forebygger det på dette område. Det er svært at gennemskue konsekvenserne ved en besparelse, da der er behov for at få identificeret årsagen til, at Ballerup Kommune har højere udgifter i forhold til sammenlignelige kommuner.

Center for økonomi – Analyse af den decentrale administration og ledelse.

Da spareforslaget ikke er konkretiseret, og vi ikke kender til, hvor og hvordan man ønsker at gennemføre besparelserne, er det svært at gennemskue konsekvenserne – vi kender ikke til fordelingsnøglen.