

Ordførertale ved andenbehandling af budget 2023

Lars Green Bach, Radikale Venstre

Tak for ordet og de mange gode indlæg fra partiernes ordførere. Jeg synes det vidner om, at alle rundt bordet er dybt optaget og engageret i vores kommunes udvikling.

Jeg vil imidlertid begynde et helt andet sted.

Nemlig med Brødrene Grimms eventyr om "Snehvide og de syv dværge"

Jeg tænker, at alle her i salen kender eventyret om kongedatteren – den smukkeste i verden; med hud så hvid som sne, læber så røde som blod og hår så sort som ibenholt.

Om den onde stedmor, dronningen, og hendes spejl på væggen, der skal fortæller hvem der er den smukkeste i landet.

Og om Snehvides flugt ind i skoven, hvor hun søger ly i de syv dværgenes hytte, hvor hun gemmer sig indtil den forklædte stedmor, finder hende og giver hende et forgiftet æble.

Da jeg forleden cyklede hjem fra rådhuset efter endnu et budgetforhandlingsmøde, og tankerne flød hen over indholdet og forløbet af budgetforhandlingerne, kom jeg til at tænke på netop folkeeventyret om Snehvide.

Og særligt på de syv dværge, der hver dag drager mod bjergene for at grave efter malm, mens snehvide passer hytten i skoven.

For på hvert møde mellem partiernes repræsentanter, har vi været inde i bjerget for at grave efter malm, for at få det kommunale budget til at hænge sammen. Samtidige med af borgere, foreninger og virksomheder – som snehvide kunne man sige – har passet alle deres vigtige daglige gøremål.

Ja – jeg skal nok lade det være op til jer andre at bedømme, hvem af os hver især i forhandlingskredsen, der så har været enten Brille, Gnavpot, Lystig, Prosit, Flovmand, Søvnig eller Dumpe...

Men omvendt tænker jeg, at det er oplagt, at den øjeblikkelige økonomiske situation og den deraf afledte aftale mellem Regeringen og KL, har været den onde stedmor.

For vilkårene for budgettet har været vanskeligere end tidligere år, da der skulle spares betydelige millioner for at

vi kunne overholde de centralt udmeldte økonomiske rammer. Så vi har skulle prioritere hårdt blandt partiernes mange ønsker og gode forslag til en fortsat udvikling af vores kommune.

Herfra skal der derfor også lyde en stor tak til alle partier for et godt samarbejdet, for dialogen og den gensidige respekt under forhandlingerne. Også til Venstre, selvom det ikke holdt hele vejen for jer.

Trods den alvorlige økonomiske situation, vi befinder os i, har det betydet, at vi har kunne opretholde en god stemning i forhandlingslokalet og finde løsninger sammen.

Vi har fra begyndelsen haft en bunden opgave at løse, og den har vi løst.

En særlig tak skal fra mig lyde til Ø, SF, DF, V og løsgænger Kate Svarrer for samarbejdet om udfærdigelse af en række klimaindsatser som optakt til budgetforhandlingerne

Jeg vil også gerne sig borgmester Jesper Würtzen og gruppeformand Peter Als en stor tak for, at I uagtet socialdemokraternes naturlige overhånd i budgetforhandlingerne med jeres absolutte flertal, har været indstillet på at lytte og inddrage forslag fra en bred kreds af partier i kommunalbestyrelsen.

Tak også til forvaltningen for stærk faglig back-up og indspil undervejs. Og til alle borgere, medarbejdere, foreninger og virksomheder der har bidraget med hørings svar.

For mig og Radikale Venstre det glædeligt, at en meget bred kreds af partier nu står sammen om at tage ansvar for det kommunale budget i den nuværende økonomiske situation – hvilket også fortæller mig, at budgettet er mere både-og end enten-eller.

Og hvad er det så for noget malm, vi som de syv dværge har gravet ud af bjerget?

Ja – for os i Radikale Venstre er vi ikke mindst glade for helt overordnet at have undgået store besparelser når det gælder

- vores børn og unge.
- vores fritids- og kulturliv
- vores sundheds- og ældreområde

Vi er også tilfredse med, at vi med budgetforliget får styrket arbejdet med

- mental sundhed hos børn og unge,
- klimaindsatsen og vores naturområder

- og at vi får prioriteret nogle strategiske indsatser indenfor økonomi, FN's verdensmål, idrætten og frivilligheden samt iværksætteriet.

Blandt meget andet glæder vi os over disse 10 grønne, frie og stærke prioriteringer:

- Dagtilbuddene og folkeskolen undgår store besparelser og der afsættes ovenikøbet lidt yderligere økonomi til børn- og ungeområdet.
- Bevillingen til Headspace forlænges samtidig med at SSP-indsatsen tilføres yderligere økonomi, ligesom der sættes lys på det forebyggende arbejde mod misbrug af nikotinprodukter, hash, lattergas, stoffer og alkohol mv. hos unge med inspiration fra "den islandske model".
- Styrkelse af samarbejdet mellem hospital, praktiserende læger og kommuner, så borgerne oplever sammenhæng, kontinuitet og tryghed i den samlede sundhedsindsats.
- Der afsættes økonomi til at afvikle en Verdensmålsfestival hvert andet år.
- Initiativer for at styrke foreningsidrætten, samt økonomi til at udarbejde konkrete handleplaner for arbejdet med at implementere kommunens Frivillighedspolitik.

- Konkrete initiativer indenfor natur og miljø med eksempelvis økonomi til en sammenhængende naturplan for øget naturkvalitet, flere vejtræ og grønne hegn, samt forsøg med indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde for reduktion af støj- og partikelforurening.
- 13 indsatser på klimaområdet. Herunder højere mål for CO2-reduktion, forstærket indsats for udrulning af fjernvarme, flere vedvarende energikilder og klima indføjet i lokalplaner.
- En byggebox i Kildedal, hvor der etableres undervisningsforløb for skolebørn og arbejder med skolens fag i byggebranchen som et nyt bidrag til flere "rigtige valg" af ungdomsuddannelser.
- Økonomi til at fremme indsatsen for iværksætteri i samarbejde med såvel erhvervshuset, private erhvervsaktører, virksomheder og uddannelsesinstitutioner som fx DTU.
- En økonomisk strategiplan, som hænger sammen med den kommende planstrategi, og som definerer den politiske retning for kommunens udvikling med ophæng i vision 2029.

Er der så noget vi mangler og gerne vil mere af – eller helt have undgået?

Ja, naturligvis er der det.

Vi havde eksempelvis gerne set, at vi kunne havde sænket kommuneskatten, opnået mere decentral frisættelse og øget økonomi til dagtilbuddene ved at fjerne distriktsstrukturen, og fået indført en skyggepris på CO2 for at styrke klimavenlige indkøb i kommunen.

Og vi havde gerne undgået de effektuerede besparelser på blandt andet Kasperskolens og bibliotekets ramme, samt den økologiske frugtordning i folkeskolen.

Alt sammen samtidig med, at vi står i en meget udfordrende situation med stigende energipriser og massiv mangel på velfærdsmedarbejdere – hvad vi også skal have kroner til at håndtere i de kommende måneder og år.

Jeg er derfor også tilfreds med, at begge områder er prioriteret i budgetaftalen – det er sørme nødvendigt – kombineret med en benhård økonomistyring.

Det er efter min mening rettidig omhu.

Tilbage til eventyret om "Snehvide og de syv dværge", der ender lykkeligt ved at Snehvide hoster det giftige æblestykke op igen, vågner i glaskisten og bliver gift med prinsen. Og til Snehvides bryllup ender stedmoren med at dø, da hun bliver sat til at danse i brandvarme jernsko.

Hvis vi bliver i den terminologi, har vi måske nok fået hostet det giftige stykke æble op igen, men den onde stedmor, i form af den problematiske økonomiske situation – nu og i de kommende år, er ikke afgået ved døden.

Så vi er nået et stykke af vejen, men ikke i mål endnu.

Der er fortsat mange ting at gøre, når det handler om vores økonomi, så jeg ser meget frem til de drøftelser om en økonomisk strategiplan, vi med budgetaftalen nu skal i gang med.

Det kan i mine øjne blive et rigtigt vigtigt fundament for flere grønne, frie og stærke prioriteringer i fremtiden.

Alt i alt har vi her en budgetaftale, der som sagt efter vores opfattelse er mere både-og end enten-eller. En aftale som vi i Radikale Venstre kan se os selv i, og derfor støtter vi indstillingen.

Vi er samtidig også klar til at fortsætte arbejdet med at ”grave malm ud af bjerget” og finde de bedst mulige løsninger sammen med jer andre.

Til glæde for Ballerups borgere, foreninger og virksomheder.

Tak for ordet!