

“Når man har respekt for det omkring sig vokser selvrespekten - og hvem ville ikke gerne have sunde børn, unge og voksne.”



Jeg vil begynde et helt andet sted, måske i en hel anden by. Som det menneske jeg er, er jeg bl.a. utrolig bevidst omkring brug af det der hedder signalord, og hvad er så det?

Signalord, er et ord eller begreb som udsender et bestemt signal eller udløser en bestemt reaktion, ofte pga. holdningsprægede associationer.

Et af de værst tænkelige er: Tværfaglighed, der i mange år har avlet kiv og strid i den danske skoleverden.

Og så er der: **Buzzwords** er typisk ord, der enten er nye ord eller gamle ord, der bruges på en ny måde.

Buzzwords er en del af det levende sprog, som handler mere om stil end substans.

Nogle buzzwords er brugbare i en periode, men efterhånden bliver beskrivelsen mere og mere vag.

Andre buzzwords er udelukkende forvirrende og helt forkerte fra første dag.

Nå, men nu sad jeg jo i budgetforhandlinger, dvs. som drypvis medlem af forhandlingerne, og så var det jeg tænkte, kan signalord bruges i andre henseender (da hverken jeg eller andre gennem tiden har kunne rykke på opfattelsen af de helt små virksomheder og deres enorme betydning, hvis de får den rette støtte).

Så efter at have forkastet 1,5 side nøje beskrevet materiale som netop kunne avlede kiv og strid, så var det lige, at et lille ord, fik klemt sig vej under **Erhvervs- og byudvikling, nemlig: Indsats for iværksætteri og mikrovirksomheder i samarbejde med private aktører, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, DTU og Erhvervshuset.**

Jeg er rigtig glad for vi endelig får sat mikrovirksomhederne på plan i Ballerup, for det kan betyde rigtig meget for bl.a. unikke personligheder, som faktisk også hører til den sårbare del af vores samfund.

Så Klima og grøn omstilling – CO2 udledning, snakker vi virkelig grøn omstilling når vi har den ene transporter efter den anden der sniger, sig ind i vores bymidte med store betonklodser. CO2 der vælter ind over kommunegrænsen, for vi er en by i vækst?

Tjaa, der er vist stadig mange ting, der lige kan **strikkes** lidt på, men jeg er faktisk rigtig glad for at vi sætter bæredygtighed, klima og grøn omstilling i højsædet, og så har jeg et lille håb, om at man også i den henseende får natur **strikket** rigtig godt sammen med klima.

Nå lad os lige smutte til de små køer i Måløv Naturpark, der var vist lidt bekymring omkring dem, i sin tid. Og jeg tænker det har noget med barndommen at gøre og ordet: **Tyr**. Tyr, er jo også et signalord, jeg skal spare jer fra de forskellige udgaver (jeg ser at hjernerne rundt omkring allerede er på overarbejde).

Men blot sige Tyr for mig, er **Ferdinand** – vi kender alle Ferdinand – der sidder på engen under sit træ og kigger ud over de store vidder - det summer af ro, ren biodiversitet. Men så er det jo, der sker noget, Ferdinand møder en bi i blomsten (fauna), der stikker ham på næsen, og så tager fanden ved ham.

Sådan føles det også lidt at sige ordet Fauna, i den her forsamling, ja i det hele taget, i et i forvejen belastet embedsværk, Man tager sig til hovedet og tænker, hold da lige og så op, ved hun hvor bredt ordet Fauna dækker? Andre reagerer med: "øøøh sagde du fauna? er det også regnorme, skal vi til at registrere regnorme. Man kan godt gætte sig til, hvordan en budgetkollega som har knoklet for at få flere spareforslag til at falde på et ældreområde, reagerer (jeg forstår det jo godt). Så det er der hvor man kan se en ekstrem dalende interessekurve.

Så jeg vender lige tilbage til signalord, som vi fint bruger i et væk og alle vegne, **BIODIVERSITET**, og hvad er så egentlig biodiversitet:

FN definerer biodiversitet som: "Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.

" Med andre ord er biodiversitet alt liv på jordkloden, herunder dyr, planter, svampe, bakterier og andet levende både på land og i vand.

Derfor er det naturligvis også, ekstremt vigtigt, at man enten får rammer med, eller at man har dygtige fagfolk til at finde vigtigheden i at sætte de rigtige og oprindelige truet arter; som padder, flagermus, markfirben, skovfirben, snog, pindsvin, m.v. på en liste, så vi ikke alle lige pludselig ***farer rundt og tæller myg i alle afskygninger!***

Jeg er derfor rigtig glad for, at vi har fået sat fokus på, både flora (og her skal vi så nok få løftet fauna-insektdelen), **OG fauna. At vi får sat fokus på søer, åer og vandløb.** Og at der **sættes ekstra, kvalificeret kræfter af til arbejdet**, i form af en ekstra medarbejder, med den faglige viden der skal til, for at løfte fauna og naturområdet yderligere.

Ferdinand han går så grueligt meget igennem, før han endelig lander der igen: hvor der er eng, søer, træer, blomster, frøer og fugle. Lys og luft og en herlig biodiversitet. ***De elementer, der gør at sundhed og trivsel, hvad end du er barn eller ældre, sættes i højsæde.***

Ferdinands lille biodiversitetspark kan man kalde det, som jo også er med i budgetaftalen, glæder mig lige så meget, for det er vigtigt at børn, unge og voksne, kan lære noget om natur.

I budget 2024 har vi højprioritet på børn og unge, og det er jeg specielt glad for at medvirke til. Vi har også sikret vores institutioner og skoler, både hvad vækst og demografi angår ved at bygge nyt, og bygge om. Samt ved at indhente det renoveringsefterslæb der ligger på daginstitutionerne og skoler i Ballerup Kommune. Et sundt miljø er en del af trivsel, og vi

Ordførertale fra Kate Svarrer ved andenbehandlingen af budget 2024 den 9. oktober 2023

ved, at vi har mistrivsel blandt børn og unge, vi ved naturligvis også at den ikke løses med lysere og bedre lokaler, men det gør en lille forskel – i det store hele, og giver kræfter til at løfte alles arbejdsindsats og sind. Og vi sikrer fællesskab og trivsel.

På det specialiserede børne- og ungeområde, har vi været i gang et stykke tid, så man får omlagt støtten til børn og familier.

Mistrivsel, børn og unge med udfordringer og så forebyggende indsats, hører rigtig meget og væsentligt sammen.

Rammebesparelse på det specialiseret børneområde, er ikke en forringelse. **For det er helt klart, man kan KUN sparre, når man har prioriteret, de forebyggende indsatser og et samarbejde på tværs, til stor nytte for de udsatte familier og børn og unge som vi lagde kimen til i 2023**, samtidig sættes der fokus på forebyggelse og kriminalitet med nye tværgående enheder, så vi kan sikre os en nedbremsning både hvad angår kriminalitet men også misbrug. Jeg ser frem til et fortsat styrket samarbejde på tværs af de organisationer, afdelinger, frivillige m.v. som kan forstærke hjælpen til udsatte børn, unge og familier yderligere i 2024. ***Det gør mig både glad og tryk – på et af de områder som ligger mit hjerte meget nær.***

Det specialiserede voksenområde, og rammebesparelser. Her vil jeg godt uddybe lidt. Man kan sagens selv have drømme og ambitioner, selv om man er mere eller mindre udfordret. Falder "systemet omkring én" så lidt i søvn, så kan drømme blive rigtig svære at opnå, for der skal handleplaner til at nå dertil. Der er igangsat en række indsatser, og jeg vil nøjes med at nævne en af dem jeg er rigtig glad for, nemlig: Åbningen af **to nye botilbud, hvor borger får botræning og bostøtte for at blive klar til at klare sig i egen bolig**. På den måde hjemtages opgaver fra eksterne botilbud/herberger og forebygger anbringelser uden for Ballerup Kommune. Til rigtig stor gavn for den enkelte borge og dennes familie. Men også til gavn for økonomien.

I arbejdet med unge med psykiske udfordringer skal der fokus på, hvordan der kan ske inddragelse af foreninger og pårørende ved konkrete samarbejder med foreninger som fx Sind og Bedre Psykiatri. Psykiatrirådet inddrages i arbejdet. Vi har her et stort arbejde foran på hele området, som bestemt ikke er gemt eller glemt.

Normal findes ikke, et hvert menneske er unik.

Har drømme og ønsker – og de fleste kan noget, det er det vi alle skal huske.

Jeg er utrolig glad og ydmyg for den opbakning jeg har fået fra forskellige steder både nogen af jer som sidder her – men også i embedsværket og mine andre omgivelser.

Og så vil jeg slutte af med en tak til vores borgmester Jesper Würtzen for at **strikke** et budgetforlig sammen. Og hvis i alle har fulgt lidt med, så har jeg ind i mellem, brugt et lille signalord.

Så værsgo Jesper Würtzen, disse strikkepinde skal bestemt ikke opfattes negativt. Et så stort arbejde som at samle så godt som alle, er vanskeligt, der burde have været en stribe af forskellige partifarver strikket som første del på et lille halstørklæde. Men jeg har brækket håndled og mit private sparekatalog, kom desværre til at spare, næste alle farverne væk. Kun den blå blev tilbage.

Nu må du så selv, øve dig lidt til næste år, og se hvor bredde de forskellige striber så skal være.

Og måske skulle du dele strikkerarbejdet lidt med Peter Als. Det kan eventuelt bruges i forhold til Gruppearbejde i partiet også. Ja faktisk tænker jeg, at hvis der er andre partier rundt bordet her, der har behov for et par strikkepinde, så må I endelig sige til.