

I DSU lagde vi året ud med et formandsskifte. Carl Emil trådte efter halvåret år som formand for DSU Ballerup af. Han blev kort tid efter valgt som næstformand i distriktet, hvor han efter blot et halvt år på posten blev valgt som formand. Heldigvis blev Johan valgt som næstformand i distriktet, så drengene kunne fortsætte deres samarbejde der.

Men det betyder også at vi i DSU Ballerup, har skulle trække på nye ressourcer.

Jeg blev valgt som formand, hvilket har været en hård rejse, men også interessant.

Vi fik hurtigt afholdt vores første afdelingsmøde, hvor vi planlagde, hvilke aktiviteter vi skulle holde i løbet af foråret og hvilke politiske mærkesager vi skulle have ekstra fokus på.

Vi besluttede os at tage kampen op mod skattely - dog gik der blot et par uger, hvorefter jeg fik tilsendt en mail om at Mette havde trukket sig som Folketingskandidat fra Ballerupkredsen.

Vi besluttede os for, at sætte vores politiske-projekt på stand-by, og i stedet engagere os i valget af en ny Folketingskandidat til Ballerupkredsen.

Der blev som bekendt nedsat et repræsentativt udvalg, hvor det blev vedtaget at DSU også skulle have en plads ved bordet på lige fod med alle andre udvalgsmedlemmer.

I DSU vil vi gerne takke partiforeningen for den imødekommenhed der var, da vi i sin tid stillede forslaget. Vi har hele vejen igennem haft en følelse af at blive taget seriøst og en følelse af at blive respekteret.

Det viste sig at blive en lang og sej proces, som endte i urafstemning. Kasper Sand Kjær blev valgt, hvilket mange DSU'ere var og er meget begejstrede for.

Vi er et udvalg, der sidder og planlægger kampagnerne. Det udvalg er efterhånden blevet udvidet et par gange, men lige nu sidder vi 5 DSU'ere (eks. Kasper) samt 5 medlemmer over 30.

Vi har i sammen faciliteret flere kampagner end jeg kan overskue at tælle til. Og i sidste uge rundede vi 7.000 bankede døre. DET ER INTET MINDRE END FANTASTISK, og jeg vil bare opfordre alle jer, der sidder her i lokalet til at engagere sig i kampen for en ny regering med Kasper i Folketinget.

MEN, selvom man ikke skulle tro det, så har vi også nået lidt andet end kampagner for Kasper.

I påsken tog vi 10 afsted på DSUs påskekursus. Her var der fokus på grøn politik, og vi havde derfor både medlemmer, der blev uddannet i at være grønne meningsdannere, hvordan man skaber et grønt Europa, hvordan vi kan gøre vores velfærd mere grøn og hvordan kommunerne kan blive grønnere. Der var også kurser for de, der ønskede en pause fra klimadebatten.

Man kunne nemlig også blive klogere på, hvordan man kan stoppe skattely, skabe lighed i sundhed og være socialdemokratisk tillidsmand.

Men sådan et kursus koster mange penge, og for at kunne få så mange mennesker afsted, så

kræver det økonomisk støtte - og her kommer i som partiforening os ofte til hjælp.
Vi vil gerne sige tusind tak for bidraget. Vores medlemmer havde en fantastisk påske og fik sig en oplevelse for livet.

Kort tid efter påskekurset skulle vi igen afsted. Denne gang på DSUs kongres. Hele 6 medlemmer havde vi med til at repræsentere os på den ene eller anden måde. Alle sammen var på talerstolen for at forsvare vores politiske standpunkter.

I DSU var vi selvfølgelig også med til at fejre 1. maj på tapeten. Jeg slev, fik lov til at holde min første 1. maj tale.

Vi tog senere på dagen videre ind på Arbejdernuseet, for efterfølgende at gå samlet til Fælledpark, for at danne en menneskering rundt om scenen, så vi kunne forsvare Mette, fra en flok anarkister/kommunister.

Efter et hektisk forår, tog vi i sommerferien afsted på DSUs sommerlejr, hvor fokuset lå på de tre kommende valg - skolevalget, folketingsvalget og Europa-parlamentsvalget.
Her fik vi både drukket og debatteret en masse.

I september, tog Carl Emil og jeg afsted på Socialdemokratiets kongres.

Her kvitterede vi begge med en tale.

Carl Emil, var på talerstolen efter den politiske beretning.

Her fortalte han om sin onkel Poul, der de sidste 40 år, har knoklet som murer. Det kan mærkes, men imødekommes med ressourceforløb - i stedet for tilbagetrækning.

Det kan vi ikke være tilfredse med. Vores parti skal sikre en værdig tilbagetrækning for ALLE nedslidte!

Sofie, talte efter den organisatoriske beretning.

Hun opfordrede til et skærpet fokus på Partiforeningerne. Hun lagde særligt vægt på deres mulighed for indflydelse, på partiets politik, samt vigtigheden i at kunne aktivere de frivillige op til de to valg vi går i møde.

Et stærkt Socialdemokrati kræver et stærkt fundament.

Efter kongressen, stod den som tidligere nævnt på valgkamp. Men ikke kun Folketingsvalgkamp. I DSUs kunne vi nemlig se frem til et skolevalg i februar.

Derfor tog vi igen i oktober på kursusweekend. Her tog vi stilling til de forskellige skolevalgsmærkesager og øvede os i at debattere.

Vi har selvfølgelig også haft en lang række sociale arrangementer i afdelingen. Vi har både holdt

fredagsbar til fordel for Kaspers kampagne, været inde og se Quizzen med Sigene Molde samt Debatten og være på omvisning inde på Borgen.

Selvom det er en beretning for året 2018, kan jeg næsten ikke undgå at fremhæve de sidste to måneder - De har nemlig været fantastiske, for DSU og socialdemokratiet nemlig har vundet skolevalget.

Vi havde de stærkeste debattører, den bedste kampagne og de skarpeste budskaber. Vores aktive droppede ungdomspolitik-snak og talte ind i elevernes virkelighed. Alt det vi har trænet og arbejdet for i over et år.

Også i Ballerup fik vi et fantastisk valg - hele 30,7 % af stemmerne gik til Socialdemokratiet. Og samlet 55,7 % til rød blok.

Den efterfølgende weekend havde vi generalforsamling i vores distrikt. Her blev jeg valgt som næstformand. Det betyder desværre også, at jeg på DSU Ballerups GF den 28. marts træder af som formand.

Heldigvis har vi mange gode kræfter i afdelingen, der er klar til at tage over. Vi har nemlig haft vokseværk og er nu 70 betalende medlemmer i afdelingen.

På generalforsamlingen vil det også blive vedtaget at vi slår os sammen med DSU Glostrup, så vi også bliver en kreds.

Og jeg tør godt love på DSU Ballerupkredsens vegne, at vi er mere end klar til fortsat at give den gas, så vi kan vinde de kommende valg, og ikke mindst få Kasper i folketinget.