



Bilag til Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2020

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum afholdes den 14.-15. maj 2020 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Temaet for årets konference

Titlen for årets konference er: "Velfærd kræver valg".

Kommunerne løfter fortsat flere og mere komplekse opgaver på social- og sundhedsområdet. Demografiudviklingen og den generelle udvikling gør, at der er fortsat større efterspørgsel efter ydelser i kommunerne. Samtidig skruer regering, folketing og organisationer op for forventningerne til kvaliteten i og omfanget af de opgaver, som kommunerne løser.

Kommunerne står derfor i en situation på social- og sundhedsområdet, hvor forventningerne til indsatser, målgrupper og kvalitet er stigende inden for alle opgaveområder og målgrupper. Men ressourcerne matcher ikke forventningerne. Og landspolitikere og organisationer medvirker ikke nødvendigvis til at træffe de valg og prioriteringer, som kan få enderne til at hænge sammen.

Dermed bliver det kommunerne selv, der skal håndtere presset, og det er kommunerne, der selv skal foretage prioriteringerne og de svære valg.

På årets Social- og Sundhedspolitiske Forum stiller vi derfor spørgsmålet:

Hvordan kan kommuner, organisationer og landspolitikere i fællesskab træffe de valg, der gør det muligt fortsat at levere de ønskede velfærdstilbud på social- og sundhedsområdet?

Valg af temamøder ved tilmeldingen

Praktisk ift. valg af temamøder

På linje med tidligere år er det som en del af programmet for konferencen muligt at vælge sig ind på et temamøde. I år vil temamøderne forløbe over to moduler af 45 min. Det vil være det samme tema, som man følger i begge moduler.

Samtidig med temamøderne afholder henholdsvis KL's Socialudvalg samt KL's Sundheds- og Ældreudvalg møder, **hvor kun kommunalpolitikere må deltage.**

Det er muligt at deltage i ét eller begge politiske møder – det vælger man selv. Hvis man kun deltager i ét politisk møde, kan man i det andet modul deltage i det faglige temamøde, man har valgt. Der er ikke tilmelding til de politiske møder – her skal kommunalpolitikere blot møde op.

Nedenfor er en beskrivelse af indholdet af de faglige temamøder. Hensigten er, at I kan sende denne beskrivelse til jeres deltagere, så I ved tilmeldingen ved, hvilket temamøde, de ønsker at deltage i.

Beskrivelse af temamøderne

1. Handicapområdet: Livskvalitet handler for de fleste af os om at have et meningsfuldt liv og være en del af et fællesskab. Det er vigtigt, at vi ser mere på livskvalitet og det gode liv for mennesker med handicap. Her har den enkeltes netværk, fællesskaberne i foreningslivet, i naboskabet og på arbejdspladserne et fælles ansvar. Hvordan sikrer vi det?

2. Psykiatriområdet: Stadig flere både børn, unge og voksne rammes af psykiske eller kognitive vanskeligheder. På temamødet drøfter vi, hvordan vi som samfund og som

kommuner håndterer denne voldsomme stigning blandt børn, unge og voksne, der har behov for hjælp og støtte.

3. Det nære sundhedsvæsen: Temamødet vil lægge op til en debat om behovet for en sundhedsreform. Hvordan indretter vi fremtidens sundhedsvæsen til gavn for borgere og medarbejdere? Desuden fokuseres på, hvordan kommunerne kan sikre det nødvendige grundlag og styring i udviklingen af det nære sundhedsvæsen?

4. Ældreområdet: Langt de fleste danskere ønsker at dø i eget hjem. Opgaven med at yde pleje og omsorg i den sidste tid er både kerneopgave og hjerteblod for medarbejderne i den kommunale hjemmepleje og sygepleje. Men den sidste tid er fyldt med svære beslutninger og dilemmaer, som vi slet ikke er gode nok til at tale åbent og direkte om. Hvornår er døden fx det bedste valg, og hvordan giver borgeren mulighed for at forholde sig til det spørgsmål på en værdig og respektfuld måde?

5. Unge og forebyggelse: Det overordnede tema er "Sex, drugs and rock'n roll – hvordan understøtter vi unges sundhed og trivsel/tryk festkultur for unge?". Formålet med det faglige spor er derfor dels at formidle viden om, hvad der er i spil for de unge, dels at dele de gode erfaringer med at påvirke festkultur positivt, og dels at skabe en ramme for konstruktiv dialog mellem de mange forskellige aktører, som kan gøre en forskel.