

Sendt pr. e-mail

Center for Skoler og Institutioner
Att.: Lena Høgh
Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Måløv, 1. december 2014

Børnehuset Søndergårds hørings svar vedrørende vision 2020 for dagtilbudsområdet

Kære Center for Skoler og Institutioner

Forældrebestyrelsen for Børnehuset Søndergård bakker fuldt op om idéen om at have en stærk vision for dagtilbudsområdet.

Vi ved, at den rigtige vision kan understøtte 0-25-årsstrategien for Ballerup Kommune. Den kan bidrage til etableringen af den brobygning, som opfyldelsen af 0-25-årsstrategien er betinget af. Brobygningen nødvendiggør et tæt samarbejde imellem hvert led fra sundhedsplejerske til skole osv. og vil sikre kontinuitet og forståelse for barnet hele vejen fra første besøg af sundhedsplejersken til gennemførelse af uddannelse som voksen.

Oplægget til Vision 2020, "Dagtilbud med mening", mangler i vores øjne flere grundlæggende elementer:

Hvad er visionen? Hvad er vores målsætning? Hvordan skal dagtilbuddene opfylde visionen?

Hvor er brobygningen?

Vi kan desværre konstatere, at brobygningen ikke har fundet vej ind i visionen for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup. Vi havde forventet, at dette ville være et af de primære mål i forbindelse med visionen, idet dagtilbuddet er en af de første sten til fundamentet på en 0-25-årsstrategi.

Hvor er de tosprogede børn og deres familier i visionen?

Vi står i en situation, hvor vi får flere og flere tosprogede børn, hvor både børnene selv og forældrene ikke er i stand til at kommunikere problemfrit med de andre børn og personalet på grund af sprogbarrierer. Der er også kulturbarrierer, som vores personale skal have redskaberne til at håndtere, således at de på bedst mulig vis kan vejlede børnene og forældrene.

Hvor er politikernes engagement i "Dagtilbud med mening"?

Vi undrer os over, at politikerne slet ikke er nævnt i visionen. I skriver, at børn, pædagogisk personale, forældre og ledere spiller en nøglerolle i at realisere visionen. Politikerne spiller i allerhøjeste grad en nøglerolle i at opfylde visionen. Hvis de ikke er med i processen, kan det slet ikke lade sig gøre, fordi

de mulig- eller umuliggør opfyldelsen af visionen. De er også nødt til at blive inddraget som ansvarlige spillere i hele processen.

En vision er en "(ideal) idé eller fremstilling om fremtiden". Det er altså et ideal, som vi skal stræbe efter at opnå, og ikke noget, der allerede eksisterer, og som vi skal stræbe efter at opretholde.

"Dagtilbud med mening" er ikke en vision for det ideelle fremtidige dagtilbud.

Vi kan i forældrebestyrelsen på ingen måde være uenige i de punkter, som er anført i "Dagtilbud med mening", for naturligvis skal "Børnenes fantasi og kreativitet [have] lov til at udfolde sig gennem fælles leg og læring", og "medarbejderne [skal lytte] til børnene og [tage] dem alvorligt", og "Børnene [skal lære] gennem aktiviteter og lege planlagt af medarbejderne med udgangspunkt i børnenes behov og ønsker". Men dette er efter vores overbevisning allerede en del af nutidens dagtilbud. Det er det i hvert fald i Børnehuset Søndergård og, så vidt vi ved, i de andre institutioner i Distrikt Måløv.

Vi finder det i øvrigt meget tankevækkende, at alle fire grupper, som vi blev inddelt i ved dialogmødet, havde samme holdning, som den vi har skrevet her i vores høringssvar.

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Søndergård vil derfor opfordre til, at der udarbejdes et nyt oplæg til vision 2020 for dagtilbudsområdet, og at der i denne beskrives visioner og vejene derhen – samtidig med at man ikke glemmer den vigtige brobygning og de tosprogede familier.

Med venlig hilsen

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Søndergård